

Even helemaal terug naar de natuur

■ Met alleen de benenwagen 'in the middle of nowhere'.



MARKNESSE - Een gemaaide akker, een 'dixi' en een tafel met een voorraad water in flessen. Meer comfort biedt de Voerakker van Natuurmonumenten in het Voorsterbos niet, 'maar wij vinden het nog luxe, vergeleken bij wat we gewend zijn', zegt Petra Fretz uit Lelystad zaterdagavond. Zij werd door haar vriend op het kampeerfestival geattendeerd en

koos bewust voor de Voerakker. 'Wij vinden het leuk om in het wild te kamperen en het is hier prachtig.' Haar tienerzoon Jeroen van Tatenhove valt haar bij. 'Ik had alleen wel wat meer mensen om me heen gewild', zegt hij eerlijk. Elders op het veldje voor elf standplaatsen, staan slechts twee tentjes. Moeder en zoon zijn gebracht en worden zondag-

middag weer opgehaald. 'We wilden meedoen aan de bushcraftboottocht, maar die werd vanwege te weinig deelname gecancelled.' Ze hebben zich dus zaterdag vermaakt met wandelen en een bezoek aan de zweefvliegclub, maar een vlucht zat er niet in omdat alle vluchten al gereserveerd waren. 'Vanavond had ik nog wel naar een paar optredens in Kraggenburg gewild. Er loopt hier echter een vaart door het bos waardoor we een heel eind om moeten lopen. Zo gek krijg ik Jeroen niet. Morgen willen we nog wel het 'blotevoetenpad' lopen, maar dan moeten we eerst vervoer zien te regelen.' Ondanks alles zijn moeder en zoon al enthousiast voor deelname aan het UitjeTentweekend 2012. 'Maar dan zorgen we wel een auto of fietsen bij ons te hebben.'

➔ tekst en foto: Margé Hof